

Behöver du någon att prata med?



Behöver du någon att prata med?

Livet bjuder på många tillfällen då man behöver någon att prata med. Det kan gälla till exempel ensamhet eller en personlig kris i samband med separation, sorg eller sjukdom. Inte alltid finns denna "någon" omedelbart i närheten. Kanske känns det svårt att prata med familj eller vänner om vissa saker.

Du kan prata med oss. Vi kallar oss Humanistisk medmänniska.

Vi finns här för att lyssna och samtala. Vi ställer inte upp några mål för samtalet. Vi kräver inte att samtalet ska leda till ett beslut om hur du bör handla. Vi stöder dig när du behöver tänka igenom din situation och reflektera över det som är viktigt för dig i livet.

Det är du som bestämmer vad vi ska prata om.

Du kan prata med oss. Vi kallar oss Humanistisk medmänniska



Humanistisk medmänniska

Vi är en grupp frivilliga som är utbildade att leda samtal.

Vi är humanister. Det betyder bland annat att förnuft och vetenskap är viktiga ledstjärnor för oss. Vi får bara ett liv, och det finns inte några övernaturliga makter som griper in i det. För oss är det viktigt att man som människa lever medvetet och ansvarsökande, både som individ och som samhällsmedlem.

Våra ledord är förnuft, omtanke och ansvar. Vi kan inte erbjuda terapi, endast samtalsstöd. Vi arbetar ideellt.

Innehållet i våra samtal stannar oss emellan. Vi är bundna av etiska riktlinjer för förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade inom förbundet Humanisterna antagna vid kongressen 21 april 2013. Vi kan hänvisa till professionell personal när det behövs.



*Förnuft och
vetenskap är
viktiga ledstjärnor
för oss*



Kontakt

För att tala med oss, ring 010 551 5590 under kvällstid. Humanistisk medmänniska är en verksamhet inom Humanisterna.

Kort om Humanisterna

Humanism är en livsfilosofi grundad i människans okränkbara värde och en vetenskaplig syn på världen.

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

Humanisterna utbildar också officianter för barnvälkomnande, vigsel, begravning samt humanistisk konfirmation. Ceremonierna utgår från en humanistisk livssyn. Det betyder att människan och de gemenskaper vi ingår i står i centrum.

” Mer om
Humanisterna:
humanisterna.se ”